

Liturgie Sing-In:

Samenstelling muziekgroep:

Orgel/keyboard: Sam Everaers

Trompet: Coen Everaers

Drums: Jan Everaers

Gitaar: Anneke Polderman

Zang: Marlies Krijger, Jantine Pollie, Erik Troost

Opening

Zingen: Met open armen (Hemelhoog 707)

1. Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.
2. Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.
Refrein:
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.
3. Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein (2x)

Zingen: Kom o bron van zegeningen

1. Kom o bron van zegeningen,
geef een nieuw lied in mijn hart.
Vol van dank, niet te bedwingen,
voor genade ongedacht.
Geef mij woorden om te zingen
met de eng'len rond uw troon,
want uw naam blijft mij omringen
en verlost mij van de dood.
2. Ik mag zijn in uw nabijheid
door uw offer aan het kruis.
En uw liefde geeft mij vrijheid
om te wonen in uw huis.
Jezus zocht mij toen ik dwaalde,
op mijn eigen wegen liep,
en Hij kocht mij door genade
met zijn bloed dat redding biedt.

sing-in

Oud-Vossemeer



Zondag 2 augustus - 18:30 uur

Hervormde Kerk Oud-Vossemeer

Meditatie : Anneke Polderman

Muziek : Muziekgroep Hervormde Gemeente

Liturgie en meer info: www.hervormd-oud-vossemeer.nl

Refrein:
Kom, o bron, kom, o God.)
Kom geliefde vredevorst.) 2x
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt:)
Kom, o bron van zegening.)

3. Nooit kan ik mijn schuld vergoeden,
't is genade onverdiend.
Laat uw goedheid mij behoeden,
wees mijn altijd trouwe vriend.
Zonder U ben ik verloren,
zie ik zelf geen toekomst meer.
Laat mijn hart U toebehoren
tot ik U ontmoet o Heer.

Refrein

Bijbellezing: Leviticus 13 vers 45-56 en Marcus 1 vers 34-45

Zingen: Heerlijk is uw naam (Op Toonhoogte 316)

1. Heerlijk is uw naam
Heerlijk is uw naam
hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw naam
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw naam
2. Heilig Lam van God
Heilig Lam van God
dat de zonden der wereld droeg
heilig is uw naam
Jezus, Jezus,
heilig is uw naam
3. Waardig bent u, Heer
Waardig bent u, Heer
alle macht en heerlijkheid
alle lof en eer
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer

Zingen: Glorie aan het Lam (Op Toonhoogte 307)

1. Glorie, glorie, glorie aan het Lam.
Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Refrein:
Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer,
het Lam op zijne troon.
En onze stem verheffen wij tot Hem,
het Lam op zijne troon.

2. Heilig, heilig, heilig is het Lam.
Heilig, heilig, heilig is het Lam.
Refrein

3. Waardig, waardig, waardig is het Lam.
Waardig, waardig, waardig is het Lam.
Refrein

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.
Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Meditatie

Meditatief orgelspel

Gebed

Zingen: Jezus alleen (Op Toonhoogte 199)

1. Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
Dankzij zijn liefde leef ik nu.
2. Jezus alleen werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
Ontnam de dood zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.
3. Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid,
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
4. Geen levensangst, geen stervensnood;
Dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
In die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Afsluiting

Zingen: Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Op Toonhoogte 167)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat u van mij verlangt
O God zegen mij, alle dagen lang
Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waar in u zelf steeds mooier word voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen onder ander tot zegen te zijn
O God zegen ons, tot in eeuwigheid
Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in u zelf tot bron van zegen zijn
Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf van bron tot zegen zijn.

Muzikale afsluiting: Breng ons samen (Sela)